



In dit nummer

1. **Open dag**
2. **Genealogisch café**
3. **Kees den Dulk**
4. **Alg. ledenvergadering**
4. **Editoo**
4. **Agenda**

Opgesteld door Frans van Min.

OPEN DAG

De open dag van 16 maart was een succes.

De aftrap werd gegeven door de heren Koch en Roestenburg van het Haags Openbaar Vervoermuseum. Zij namen ons mee in de ontwikkeling van het openbaar vervoer vanaf het begin tot in het heden. De tram, de bus en ook de trein passeerden de revue.

De voorrangsregels weken nogal af. Wist u dat een hoger nummer voorrang moest verlenen aan een lager nummer? Lijn 1 had dus voorrang op lijn 3. De buschauffeur moest handmatig de ruitenwisser bedienen en dat terwijl hij aan het stuur zat van een bus zonder stuurbevoegdheid. Het openbaar vervoermuseum opent binnenkort weer haar deuren. U bent van harte welkom.



De heren Koch en Roestenburg.

Vervolgens namen Cees van der Zwan en Wim van der Harst ons mee in de wereld van goud en zilver.

Alles kwam aan bod. Het ijzer, de boeken, hartspeld, het slot, spelden, enz. Ook de verschillende materialen werden besproken. Het goud en zilver maar ook de parels, het git en bloedkoraal.

Ook werd getoond hoe een ijzer gerepareerd kan worden.



Het repareren van een ijzer.

Tot slot nam Sjaak Boone ons mee in geschiedenis van de portretfotografie. Verschillende fotografen passeerden de revue. De eerste foto van een Scheveninger, namelijk Teunis de Jager. Hij werd op 18 januari 1847 gefotografeerd door Elisabeth Guyard-van der Plas. De technieken werden besproken en niet te vergeten de vijf W's: wie, wat, waar, wanneer en waarom. De vragen die u moet stellen bij iedere foto.

Onze dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet om de open dag een geslaagde dag te maken. Dat het een geslaagde dag was blijkt uit het feit dat wij er drie nieuwe leden bij hebben, van harte welkom !

De Scheveninger heeft voorafgaand aan de open dag aan alle drie de lezingen uitgebreid aandacht geschonken. De Scheveningsche Courant heeft een zeer lovend artikel geschreven over de presentatie van Cees van der Zwan en Wim van der Harst.

Genealogisch café

Op zaterdagochtend 4 mei is er weer een genealogisch café.

U bent van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur. Vervolgens is er de mogelijkheid om naar de ruimte van de HGVS te gaan.

Samen zullen we weer een aantal on-line zoekmogelijkheden doornemen en misschien kunnen we ook even stilstaan bij het gebruik van genealogische programma's. Het genealogisch café is een mooie gelegenheid om met anderen in contact te komen.

Heeft u een specifieke vraag, een bijzonder website, of iets anders dat interessant is om te bespreken mail of bel even.

Haags
Openbaar
Vervoer
Museum



Teunis de Jager

Kees den Dulk

De redactie van Praaiberichten ontving van Kees onderstaand verzoek/vraag. De redactie heeft besloten dat zijn vraag eigenlijk thuishoort in de nieuwsbrief.

“Soms ben ik wel eens verhalen tegengekomen die voor HGVS interessant zouden kunnen zijn. Zo werd ik onlangs, bij de televisiebeelden van de Indië-slachtoffers herdenking, herinnerd aan de 4 ooms uit de families den Dulk en Vrolijk (mijn moeders naam), die met de oorlogssituatie met Japan te maken hadden. Twee overleden aan de zgn. Birmaspoorweg.

Ik veronderstel dat er in veel meer Scheveningse families Indiëgangers in de eerste decennia van de 20^{ste} eeuw moeten zijn geweest, nog afgezien van de Japanse overheersing in de veertiger jaren.

Nog breder: er is in die periode misschien wel sprake van een grotere "trek/emigratie" naar andere continenten (zeker naar de Verenigde Staten en Zuid-Afrika); de sociaaleconomische situatie aan het begin van de vorige eeuw heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Is het een idee om eens na gaan of nader onderzoek haalbaar zou zijn? Daar zou heel interessante verhalen over te publiceren zijn. Ik besef wel dat daar tijd (en misschien ook geld) mee gemoeid is. Maar eenvoudig beginnen met wat verhalen uit verschillende families zou al een start kunnen zijn”.

Terecht merkt Kees op dat er veel meer Indiëgangers zijn geweest dan je in eerste instantie zou denken. Hoeveel Scheveningers hun heil hebben gezocht in de Oost maar ook in de West is niet in kaart gebracht. Deze emigratie, als je het emigratie mag noemen, de oost en de west maakten tenslotte deel uit van het Koninkrijk vond plaats voor de tweede wereld oorlog. Wat waren de beweegredenen om die grote reis te aanvaarden? Soms ging men voor een paar jaar maar sommigen vestigden zich in een van de koloniën. Waren het pioniers, op zoek naar avontuur of mensen met een missie? Werde men misschien uitgezonden door een werkgever in Nederland?

Na de tweede wereld oorlog, in de jaren 50 van 20^{ste} eeuw werd er voornamelijk geëmigreerd naar Amerika, Canada, Zuid Afrika en Nieuw Zeeland. Ook veel Indiëgangers vertrokken naar deze zogenoemde emigratielanden.

Waar te beginnen met de vraag van Kees? Primair de vraag aan u of u verhalen hebt uit de familie over emigratie en/of verhuizing naar de oost/west. Misschien is er nog correspondentie bewaard gebleven, foto's, of andere documenten.

We horen het graag.



Een Scheveningse familie in Indië.

Algemene ledenvergadering

Deze vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei van 13.00 tot 15.00 uur.

In het voorprogramma van 10.30 tot 12.00 uur zal de heer Christiaan van der Spek een lezing geven over de Napoleontische tijd. De heer van der Spek is senior medewerker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Zijn specialisme is de geschiedenis van het Nederlandse leger in de Franse Tijd, Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht. Hij promoveerde op dit onderwerp in 2016 met het proefschrift 'Sous les armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814'.

Zijn specialisme is zeer breed. Hij kan ons vertellen over wie er werd opgeroepen om in dienst te gaan tot in welk bataljon iemand heeft gediend. Hoe was het leven van die soldaten, waar moesten zij naar toe, enz. Aangezien het onderwerp vele facetten kent hebben wij de heer van der Spek de vrije hand gegeven voor wat betreft de inhoud van zijn lezing. Een punt dat zeker aan de orde komt zijn de dienstplichtigen. Al met al een zeer interessant onderwerp. Een lezing die niet gemist mag worden.

Editoo

Door enkele redactieleden van Praaiberichten is een bezoek gebracht aan de firma Editoo in Arnhem. Editoo heeft zich gespecialiseerd in het drukken van verenigingsbladen. Het is mogelijk om een blad on-line op te maken. Door de vele lay-outs, die ook weer aan te passen zijn, kan een blad een eigen karakter krijgen. Het eerst volgende nummer van Praaiberichten zal in de nieuwe vorm verschijnen. Het is de bedoeling om dit eerste nummer op een bijzonder wijze te presenteren. We houden u op de hoogte.

Activiteitenagenda 2019

Gen.Cafe	zaterdag 4 mei 2019
HGVS	zaterdag 25 mei 2019 Algemene Ledenvergadering
Kranslegging bij de Scheveningse vissersvrouw aan de boulevard:	24 mei 2019 – 19.00 uur
Vlaggetjesdag	zaterdag 15 juni 2019
Scheveningsedag	zaterdag 22 juni 2019
Kerstland	zaterdag 14 december 2019

Zet u dagen alvast in uw agenda ?

*Heeft u een voor onze leden belangrijke activiteit ?
Meldt het ons !*



HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl

www.hgvs.net